

ZOMERRUBRIEK B & B

Heel de wereld in Het Agterhuys

door Anneke Iseger

BILTHOVEN – “Laatst logeerde ik zelf in een Bed and Breakfast en kreeg ik als ontbijt witte puntjes en droge ontbijtkoek. Ik dacht: zo kan het dus ook!” Kirsten Huibregtsen begon in 2010 een Bed & Breakfast in het voormalige koetshuis achter haar woning aan de Sweelincklaan. Het zorgen zit haar als manager Zorg & Kwaliteit in het Alexander Monro Ziekenhuis in het bloed. “Net zoals ik het heel belangrijk vind dat de patiënten, die naar ons ziekenhuis komen, zich welkom en op hun gemak voelen, zo zie ik dat ook voor de gasten van onze Bed & Breakfast. Het enige verschil is, dat

zij gezond zijn. Ik vind het fijn als zij hier zitten te genieten, en daarom zorg ik elke ochtend voor een heerlijk ontbijt. Met onder meer verse jus, warme broodjes, een plateau met vleeswaren en een omelet. Kortom, een ontbijt waarvan ik zelf blij word!”

Het gezin Huibregtsen verhuisde in 2004 naar de Sweelincklaan. “Mijn oom en tante woonden hier. Mijn oom, professor Van Unnik, was hoogleraar theologie en heeft mijn ouders nog getrouwd. Als klein kind kwam ik hier dus al over de vloer. Na zijn overlijden woonden we in de buurt en kon ik voor mijn tante zorgen. Zij vroeg of we na haar overlijden het huis wilden



Kirsten bij de voordeur: “Het Agterhuys bestaat uit twee appartementen met elk een eigen ingang.”



Er is een grote, gezamenlijke woonkeuken met een gezellig zitje bij de open haard met afstandsbediening.

kopen, en dat hebben we gedaan.” Het koetshuis op het achterste gedeelte van het terrein, dichtbij de Ten Katelaan, stamt uit 1928. Over de naamgeving van deze Bed & Breakfast vertelt Kirsten: “Ik vond het zo’n mooie ruimte, dat we het hebben verbouwd en ingericht als logeerhuisje. Toen ik mijn eigen evenementenbureau begon met een kantoorje in het koetshuis, moest ik een naam verzinnen. ‘Koetshuis’ vond ik

wat kakkineus, ‘Achterhuis’ – wat het in feite is - was een wat beladen naam, en daarom heb ik het in ouderwets Nederlands gespeld: ‘Het Agterhuys’. Later hebben we er na een grondige renovatie een Bed & Breakfast van gemaakt.”

Zo’n 100 gasten uit heel de wereld worden jaarlijks ontvangen. “Ze komen overal vandaan, van Shanghai tot Colombia. Eén gast kwam uit De Bilt, maar hij bleek later een soort ‘mystery guest’

van het AD te zijn. De gasten komen vaak aan het eind van de dag en worden dan ontvangen door mijn man of een van mijn kinderen. Als welkom zet ik altijd een flesje wijn, een puntje kaas en toastjes klaar. Verder zorg ik voor het ontbijt en voor de administratie. Ik kom zo op een gemakkelijke manier in contact met mensen van verschillende pluimage. Van de prettige persoonlijke omgang met hen, krijg ik veel energie!”

KOETSHUIS

Bed & Breakfast ‘Het Agterhuys’ is een vrijstaand voormalig koetshuis in de bosrijke omgeving van Bilthoven-Noord. Het bestaat uit twee appartementen met elk een eigen ingang. Er zijn twee ruime slaapkamers, twee badkamers en een grote gezamenlijk woonkeuken die van alle gemakken is voorzien: een wasmachine en droger, een vaatwasser, koelkast en diepvriezer, maar ook een grote tafel en een gezellig zitje bij een open haard. Het huis biedt slaapplekken voor maximaal vijf personen. Kunstenaar Freddie van Erp Taalman Kip heeft overal in het huis – en vooral in de keuken – prachtige levenssechte schilderijen aangebracht. In de tuin zijn verschillende terrassen met zitjes, waar het in de lente en zomer heerlijk toeven is. Door de jaren heen zijn hier gasten van over de hele wereld ontvangen. Kirsten Huibregtsen verzorgt een uitgebreid ontbijt, en ze voor nieuwe gasten steeds vast een fles wijn, kaas en toastjes klaar. De prijs is 114,05 euro per nacht. Het adres is Ten Katelaan 1 3723 DR Bilthoven, telefoon 06-24566193, e-mail kirsten@huibregtsen.nl (zie www.bedandbreakfast.nl).